

Adios Holanda

Als je in jezelf niets meer van waarde voelt
Als je uit zelfverdediging moet aanvallen
Als je uitgekotst wordt door ieder om je heen
Als je je vrienden niet meer kunt vertrouwen
Als je niet meer gelooft dat het ooit anders wordt
Als je je heel diep van binnen klein en eenzaam voelt
Als je niets en niemand meer hebt om je aan vast te houden

Dan kan je
naar Spanje

Niet voor de zon en het strand
Niet om te flaneren op de boulevard
Niet om van alles weg te lopen
Niet om opgelucht adem te halen

Maar om te vechten voor jezelf
En te zoeken naar het allerlaatste
Wat er nog van je over is
Wat zich heel diep in je heeft verborgen
Wat zich daar verschuilt uit angst
Voor de totale vernietiging

Daar in Spanje
Geef je alles af wat je nodig had
om je staande te houden
Alles wat je deed om indruk te maken
Daar in Spanje
Ben je niet alleen maar
wat je doet.
Voor het eerst in je korte leven
is er méér, maar...
onzichtbaar nog.

Je raakt verward, onzeker, bang
Echt heel bang, voor het eerst...
Wat blijft er nog overeind?

Je vecht daar met vrienden, leiding
Maar het meest met jezelf
Je voelt je leeg, maar
Ze geloven in je, ondanks alles
Dat is wennen, dat is leren
Leren vertrouwen, dat het echt is...
dat ze om je geven.

Nu jij nog
om jezelf...

*Naar aanleiding van ons bezoek aan Adios Holanda in juli/augustus 2012.
Willem Cranen en Truus Rütter*

*Woord & Beeld
Gennep*